



***Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.  
Mattheus 5:16***

Er bestaat een prachtig kinderliedje over bovenstaande tekst. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt; jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Nietig zijn wij mensen als we naar het grote wereldgebeuren kijken. Als we zien hoe donker het wordt. Maar dan horen we de woorden van Jezus en we weten: hier in dit kleine hoekje, op dit kleine plekje, mag ik mijn licht laten schijnen voor de mensen en mag ik Gods goedheid laten zien.

Want ook een klein lichtje verlicht het donker.

Korte impressie van 15 april van onze evangelist Aart.

Met de rebus 'Wat weet jij van Goede Vrijdag?' stonden we tijdens Goede Vrijdag op de markt. Het schetsbord en het plooiën van ballonnen trok veel aandacht en leverde veel gesprekken op. Een mevrouw wist wat Goede Vrijdag was, ze was christelijk opgevoed en geloofde. Ze worstelde ook met de vraag of het allemaal wel waar was en waar ze bewijzen kon vinden. Tijdens het gesprek bleek dat ze zelden in de Bijbel las. Aart vertelde haar dat het gaat om het geloof in Gods Woord en een relatie met Jezus.

Aart wees haar op de relatie tussen haar en haar man en vroeg: 'Hoe houdt u de relatie met uw man levend en optimaal en hoe leer je elkaar het beste kennen en vertrouwen?' Ze antwoordde: 'Door met elkaar te praten, alles met elkaar te delen en veel dingen samen te doen, met elkaar bezig te zijn.' Aart heeft haar toen uitgelegd dat de relatie met Jezus veel lijkt op de relatie tussen een man en een vrouw in het huwelijk. De Bijbel is Gods liefdesbrief aan ons, als we die niet lezen, kunnen we God niet leren kennen en vertrouwen. Ze was echt geraakt en zei dat ze vanaf nu elke dag een stukje in de Bijbel ging lezen en met Jezus ging praten. Een andere vrouw kwam naar Aart toe. Ze was een beetje in de war. Haar vriend was zojuist opgenomen in het GGZ. Zelf leek ze ook niet erg stabiel. Ze was christen en zocht echt haar kracht bij Jezus. Maar op dit moment lukte dat even niet en had ze hulp nodig, die kreeg ze door naar haar te luisteren en een paar vragen te stellen, waardoor ze een beetje rustig werd. Ook mocht Aart voor haar en haar vriend bidden om vertroosting, bemoediging, rust en genezing. En zo hadden we nog meer goede gesprekken.

Onze organisatie bestaat dit jaar 40 jaar. We gaan dit op 16 september feestelijk vieren met het versieren van de bus en we delen een traktatie uit, die bestaat uit een kaartje en wat lekkers. Veertig jaar is in de Bijbel een woestijnperiode, dus misschien is nu de tijd aangebroken dat we binnengaan in het Beloofde Land. We gaan op weg hopend en biddend om Gods onmisbare zegen.

Sjalom!

Cootje, Niek en Greet.

