



En hij zei tot hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.'

Goed nieuws was er niet veel de laatste tijd. Het was vooral slecht nieuws. Mensen die ziek werden, mensen die stierven, volle ziekenhuizen en lege straten. Een onzichtbare vijand die het leven in zijn ban hield. Waar konden we het goede nieuws nog delen, nu de kerken gesloten werden en ontmoetingen niet meer plaats vonden. Hoewel? Het goede nieuws kwam binnen in de huizen. Er werden meer mensen bereikt door de kerkdiensten die uitgezonden werden. Er werden kleine groepjes gevormd om samen de bijbel te lezen en te bidden. En in deze tijd van afstand kwamen sommigen weer dichterbij elkaar en tot God.

Wij mogen in dit leven ons laten leiden door het goede nieuws dat Jezus gekomen is om zondaren te redden.



En de bus stond ook niet meer op de markt als teken van de hoop in deze wereld. We weten ook niet of het in september wel weer kan, maar hopen dat we nieuwe wegen zullen vinden om het Goede Nieuws uit te dragen.

De datums van de bus in het najaar zijn *18 september, 16 oktober en 20 november.*

De Oostpoort

Vanaf 1 juli staan de deuren van De Oostpoort in Goverwelle elke woensdag open tussen 10.00-11.30 uur. U kunt binnenkomen om elkaar te ontmoeten, om te bidden, te mediteren of voor een persoonlijk gesprek.

Tijdens onze laatste vergadering als bestuur stonden we stil bij Opw. 176 waar de woorden van Ps. 62 in klinken. 'U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied, telkens als ik angstig ben, steun ik op U' zong Kinga Ban, getuigend elke keer opnieuw van haar liefde voor Christus. Wij hopen als medewerkers van de bus in september weer bij elkaar te komen om samen nieuwe mogelijkheden te bespreken. En kijken jullie eens naar KerkinGouda.nl waarop veel mogelijkheden staan om met het geloof bezig te zijn en het te verrijken.

We wensen jullie allemaal een gezegende zomer toe.

Cootje, Niek en Greet

