



Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond,

want Ik ben u God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook

ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. Jesaja 41:10

NIEUWE BUS NODIG

Op vrijdag 16 december stonden we in de stad naast de Agnietenkapel, een plek die ons was toegewezen door de commissie die Gouda bij Kaarslicht voorbereidt. Ze zijn al gewend aan onze vraag om een plekje in de binnenstad. Dit jaar kwamen ze zelf al met de vraag: En.. komen jullie ook weer, misschien kun je daar gaan staan. Het was een mooie plek. We spraken de mensen aan en gaven een kaars met daaraan een boekje. Hierin stond de uitleg van het kerstevangelie. We hadden zeker wel een tiental mooie, soms diepe gesprekken, met mensen uit het hele land. Het gebeurde dat we ze verwezen naar een bepaalde kerkdienst waar ze naar op zoek waren. Ook was het verrassend dat voor ons een welbekende vrouw weer in de bus was. Door haar verslaving aan de drugs was ze vol schaamte en durfde zij een half jaar niet meer in de bus te komen, maar nu was ze er weer. En ze genoot volop van de erwtensoep.

's Avonds deelden we de kaarsen verder uit na het ontsteken van de Kerstboom. De sfeer in de stad was vredig. Het was er wel donker, want de kaarsen brandden nog niet. Ook in de bus was het een beetje donker, hoewel het licht brandde en het lekker warm was. Dat kwam door de schaduw die we allemaal bemerkten.

Iets wat steeds in onze gedachten was. Het was de laatste keer in deze bus, want volgend jaar kunnen we hem niet meer gebruiken. Door de veranderde regels bij RDW en de staat van de bus is deze afgekeurd. Wat nu? We hebben overwogen om een gebouw of kerk in de stad te zoeken, van waaruit we kunnen evangeliseren, maar dat is toch heel wat anders. De bus hoort bij 'Er is Hoop'. Dat was al jaren zo, en zo willen we ook graag doorgaan. Maar er staat niet zomaar een andere bus. We hebben heel trouwe nieuwsbrieflezers die ons elke keer weer verrassen met een gift, maar die zijn niet toereikend voor een andere bus. Deze giften gebruiken we om Citybijbels aan te schaffen in verschillende talen. De laatste jaren hebben we meer dan tweeduizend uitgedeeld op de markt. En niet te vergeten de flyers, folders en boekenleggers die vertellen van de liefde van God voor deze wereld en Zijn Zoon Jezus Christus, Redder van de wereld. Wij hebben dus geld nodig voor de bus die wel ruim €12.000 gaat kosten.

Maar hoe en aan wie vraag je dat in deze tijd van oorlog en energiecrisis. Hoe dan ook! Wij geloven in de tekst die hierboven staat, dat God ons zal sterken en ondersteunen. En zit niet aan Zijn rechterhand onze Heer en Heiland, Jezus Christus? Wij durven het dan ook aan om een beroep op u te doen.

Help ons met een gift, zodat het teken van 'Er is Hoop' blijft stralen op de markt. Wij wensen jullie gezegende kerstdagen en veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar.

De medewerkers.

Cootje, Niek, Aart, Gerard, Daniël, Ria, Peter en Mary en Greet