

Lucas 18 vers 9. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op deze aarde



Bidden hoort zo vanzelfsprekend bij ons leven met Christus en tegelijk is het een kwetsbare schakel in die relatie. Bidden kost ons immers moeite. De Heere Jezus weet dat, indringend brengt Hij dat naar voren in een gelijkenis van de weduwe en de rechter (Lukas 18:1-8). Dat wij elkaars stimulans nodig hebben om samen op de knieën te gaan, blijkt uit de slotzin van deze gelijkenis.

Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan nog geloof vinden op aarde?

Gouda bij Kaarslicht. Een impressie

Deze tekst uit Lucas kwam regelmatig langs op deze dag. Al die mensen die naar het licht in het centrum van Gouda kwamen kijken, in hoeverre hebben zij nog iets met het geloof? Minder dan een kwart gelooft nog staat er in de krant. Een sombere uitkomst en in hoeverre kun je dat vaststellen. Maar als je de straat op gaat om folders uit te delen en aan de mensen vraagt wat zij geloven dat kerst is, dan merk je het. De bus voelt dan als een veilige haven waar we samen uit de Bijbel lezen, samen zingen, samen bidden, waar we broeders en zusters zijn. En de mensen buiten? Waar en wat zoeken zij? We waren blij dat onze evangelist Aart, samen met een broeder uit Kamperveen, weer bij ons was. Zijn bord met de rebus trekt altijd mensen, omdat ze nieuwsgierig zijn naar de uitkomst: 'Wat weet u van Kaarsjesavond?' In de middag zong Jedidja met gitaar en slagwerk kerstliederen en werd er chocolademelk door de jongeren uitgedeeld. De houten kerstboom stond voor de bus en de mensen konden een wens of een gebed op een kaartje schrijven en dat ophangen. In de loop van de dag kwam Ron van Wetten, evangelist uit Reeuwijk, ons team versterken. Na het avondeten verlieten drie herders en een Maria de bus om zich onder de mensen te begeven. Zij en anderen deelden miniboekjes uit met het kerstverhaal en teksten over Hoop, Rust, Kracht, Leven en Vrede en een gebed om overgave. Veel mensen hebben een boekje gekregen, het zaad is gezaaid; bidt u met ons mee dat God het zal laten groeien. Aan het eind van de avond hebben we de houten kerstboom naar de St-Jan gebracht. Het gebedsteam heeft zich over de boom ontfermd en ze zullen de gebeden en wensen die er aan hangen in hun gebed opnemen. De boom heeft een plekje gevonden in het Kerstlabrint.

We eindigen deze brief met een lied.

Zoekend naar licht hier in het duister, zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons een volk, heilig vol luister, schijn in de donkere nacht.
Christus ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

We wensen u Gezegende Kerstdagen toe en Ga met God in het Nieuwe Jaar.

Cootje, Niek en Greet