



***“Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet,  
Zodat de mensen zeggen: God is goed!  
God is liefde, God is, God is goed!” (Elly en Rikkert)***

**Winter 2013**

Afgelopen donderdagavond overleed de grootse en zeer gerespecteerde wereldleider Nelson Mandela. Gisterenochtend hoorde ik op Radio 5 de volgende woorden van hem:

#### **Woorden van Nelson Mandela**

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.  
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.  
Niet de duisternis, maar het licht in ons, is wat we het meeste vrezen.  
We vragen onszelf af: *“Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten?”*  
Maar waarom zou je dat niet zijn?  
Je bent een Kind van God!  
Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.  
Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid ontleen aan jouw kleinheid.  
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen!  
We zijn geboren om de glorie Gods, die in ons, is te openbaren!  
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig!  
En als we ons licht laten schijnen, scheidt dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.  
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden!

#### **Kaarsjesdag en -avond**

Op vrijdag 13 december staat de ‘Er is hoop’-bus overdag en ’s avonds Achter de Waag. Wij zijn daar present om bezoekers van het ‘Gouda bij Kaarslicht’-evenement te ontvangen met een kopje koffie of thee. Tevens proberen we buiten hun aandacht te vragen voor een bij dit evenement passende rebus op het schetsbord. Het thema van dit jaar is *‘Liefde’* We hebben een mooi bijbehorend kaartje met daarop de tekst van 1 Cor. 13:4-7, dat we tijdens dit evenement uitdelen. Met name voor de avond kunnen we nog medewerkers gebruiken, die ons hierbij helpen. Om 18.45 uur verzamelen we bij de bus. Wilt u/jij meehelpen om deze woorden over de liefde te verspreiden, geef u/ je dan hiervoor bij ons op. We zien uit naar een mooi evenement met elkaar!

#### **‘Wij dragen het Licht, wij maken de stad.... Gouda zijn wij!’**

Weet je het nog van vorig jaar? Duizenden mensen die van alle kanten naar de stad kwamen lopen met een lichtdrager. Bij het stadhuis zongen we samen bovenstaand Gouda lied. Ook dit jaar is er weer een lichtdragersoptocht en wel op zaterdag 14 december vanaf 18.30 uur. Vanaf verschillende opstapplaatsen waaronder het Bolwerk (bij het Best Western Hotel), de Raam (bij de Speelwinkel) en Klein Amerika (bij de chocoladefabriek) wordt lichtdragend naar de Markt gelopen. De schoolkinderen worden uitgenodigd op school een lampion te maken. Op de lampion mogen de kinderen hun wensen en dromen schrijven voor zichzelf, voor de burens, voor de straat en voor Gouda. Ook alle andere deelnemers, jong en oud wordt gevraagd om hun wensen op te schrijven en mee te nemen naar de Markt. Iedereen mag op zijn eigen manier licht dagen naar de stad. Het mag met lampionnen, wit of gekleurd, (kerst)lampjes, maar het mag natuurlijk ook met de lichtdragers die we vorig jaar al hadden (verkrijgbaar bij Samma). Eenmaal op de Markt aangekomen, komt er een klein officieel momentje met muziek van het Scratchkoor uit de Sint Jan, waarna iedereen wordt gevraagd mee te lopen met een optocht door de binnenstad in twee lussen langs allerlei feeëriekke plaatsen, die bijzonder en extra verlicht zijn, om uiteindelijk na ongeveer 20 à 30 minuten weer op de Markt terug te komen. Bij terugkomst op de Markt krijgen we warme chocomel (aangeboden door de Goudse kerken) en zingen we met alle aanwezigen het lied *“Wij Dragen het Licht”* en nog een

aantal Kerstliederen vanaf het Stadhuis. Elise Mannah zal ons daarin net als vorig jaar begeleiden. Op de Markt zal dan tevens iets bijzonders gedaan worden met alle (Kerst)wensen die we hebben meegenomen. De rest van de avond zullen de meeste winkels open blijven tot 22:00 uur en zal er overall in de stad van alles te beleven zijn aan muziek, kraampjes, glühwein, enz. enz. Laten we deze unieke kans niet voorbij laten gaan om als christenen zichtbaar te zijn in de stad en het Licht te dragen! Als je wilt helpen bij het warm maken en/of schenken van de chocolademelk, neem dan contact op met Bijbelshop Samma; Irene Klein Haneveld; e-mail: [Irene@Samma.nl](mailto:Irene@Samma.nl); tel. 0182 523672.

### **'Geloven op 2' in Gouda**

Het EO-programma 'Geloven op 2' brengt een week lang een plaats in Nederland in beeld. Presentatoren Herman Wegter en Mirjam Bouwman gaan daar op zoek naar helpende mensen, typische lekkernijen en onvergetelijke historische momenten. Afgelopen periode maakten zij opnames in Gouda. Ook brengen ze 'Gouda bij Kaarslicht' in beeld. Op 16 tot en met 19 december is het resultaat te zien op Nederland 2.

Elke dag wordt een stukje van 'Gouda bij Kaarslicht' belicht in het onderdeel 'docusoap.' Verder gaat presentator Herman Wegter op zoek naar de oorsprong van de Goudse kaas. Hij brengt hiervoor een bezoek aan de Goudse Waag, 't Kaaswinkeltje en aan kaasboerderij 't Klooster in Haastrecht. Dit is te zien op maandag 16 december om 16.35 uur. Naast de Goudse kaas komt Kerkhervormer Erasmus aan bod. In de uitzending van dinsdag 17 december (om 17.05 uur) neemt Carolyt Koops, verkleed als moeder van Erasmus, de tv-makers mee naar diverse plekken die meer laten zien van Erasmus. Ook zal Maurits Tompot, koster van de St. Jan, in deze uitzending vertellen over de Goudse Glazen. Woensdag 18 december (om 17.05 uur) komen de goudkistjes aan bod en zal o.a. Jolande Glerum haar verhaal achter haar kistje vertellen. De bekende Goudse opera zangeres Tania Kross zal ingaan op wat het Kerstfeest voor haar betekent. In de laatste uitzending, op donderdag 19 december (om 17.05 uur) is Irene Klein Haneveld van Bijbelshop Samma aan het woord over de buurtfunctie van haar winkel en ze vertelt over haar 'happie-avond' op donderdagavond. Tot slot brengt presentatrice Mirjam Bouwman een bezoek aan Sandra Kokshoorn. Sandra helpt haar vriendin en collega om geld in te zamelen voor haar zieke zontje Thomas.

Het EO-programma 'Geloven op 2' in Gouda is te zien op Nederland 2, van 16 tot en met 19 december. maandag (16.35 uur), dinsdag tot en met donderdag (17.05 uur)

### **KerstWandelTheater**

De PKN-wijkgemeente De Oostpoort nodigt u uit op Kerstavond om, al wandelend door Goverwelle, te genieten van het KerstWandelTheater. Tweeduizend waxinelichtjes wijzen u de weg over een lengte van ca. twee kilometer. U ontmoet Jozef en Maria, de herders en de wijzen uit het Oosten, maar ook Romeinse soldaten die patrouille lopen in de straten en wellicht ontmoet u engelen onderweg. De wandeling eindigt in De Oostpoort met een gezellige markt en een optreden van de band Pro-Deo. Er wordt ook een echte Kerst video-clip gepresenteerd, waarvan u onder het genot van warme drank heerlijk kunt genieten. Deelname/Entree gratis!

- Datum: 24 december 2013
- Plaats: Oostpoort; Aderpolderweg 21 in Gouda, wijk Goverwelle
- Starttijd: 18.30 – 20.00 uur

Heeft u vragen? U kunt gerust mailen: [kerstwandelttheater2013@hotmail.com](mailto:kerstwandelttheater2013@hotmail.com)

### **Giften**

We zijn verheugd u te kunnen zeggen dat we er als 'Er is Hoop'-Gouda in financieel opzicht gezond voor staan. Daarom vragen we dit keer geen giften voor onszelf, maar voor een andere zendingspost in Gouda, waarmee we ons al ruim 30 jaar zeer verbonden weten: Bijbelshop Samma, spin in het web in de Goudse binnenstad bij vele activiteiten, zoals bovengenoemde Lichtdragersoptocht op zaterdag 14 december. Zij kunnen periodieke giften gebruiken voor hun wekelijkse huur van € 325,- en eenmalige giften voor het vormen van een buffer om tegenvallende inkomsten in een periode op te kunnen vangen. Uw giften zijn van harte welkom op rekeningnummer 11.69.24.942 van Samma in Gouda. Mede namens Bijbelshop Samma bij voorbaat hartelijk dank hiervoor!

### **Goede wensen**

Rest ons u een gezegend Kerstfeest en Nieuwjaar toe te wensen. In 2014 treft u de 'Er is Hoop'-bus op de Markt van Gouda aan op de derde vrijdag van de maand: de vrijdagen 17 januari, 21 februari, 21 maart en 18 april 2014.

In Christus, de Zoon van de levende God, verbonden, hartelijke groeten, Ton en Cootje Been.

"Er is Hoop"-Gouda - Krugerlaan 161 - 2806 EG Gouda - tel. 0182 512028 - e-mail [been.gouda161@gmail.com](mailto:been.gouda161@gmail.com);

website [www.kerkingouda.nl](http://www.kerkingouda.nl)

ING-rek. 5541553 t.n.v. Stichting Open Huis te Gouda m.v.v. "Er is Hoop"