



*Doch als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op de aarde? Lukas 18: 8b*

Een vraag! Een vraag aan de omstanders en aan ons. Jezus heeft net een gelijkenis verteld waarin hij duidelijk maakt dat ze altijd moeten bidden en niet verslappen.

Het is de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Zij wil dat de rechter haar recht doet en blijft dat net zolang vragen tot hij dat doet. Zij blijft roepen, want anders is ze verloren.

Op de voorpagina van het Nederlands Dagblad stond deze week dat bijna 70% van de Nederlanders niet meer in God gelooft. Zij zijn het geloof in God verloren en daarbij het geloof dat je altijd moet blijven bidden en vasthouden aan God. En wij? Hoe zit het met ons geloof? Kees Kraayenoord maakte er een lied over. Houd vol, houd vol. Hij laat niet los. Het is een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar, maar kijk, wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Houd vol!

#### Komende acties.

Net als vorig jaar hebben we 3000 boekjes besteld die het verhaal vertellen van Pasen.

De boekjes willen we uitdelen in een zakje met drie paaseitjes. We beginnen op 3 april in De Oostpoort na de twee kerkdiensten. Gemeenteleden kunnen dan zakjes meenemen en deze uitdelen aan familie, vrienden of burens. Op Goede Vrijdag staat de bus op de markt, ook dan willen wij zoveel mogelijk zakjes uitdelen. En weer aan de ouderen in de verzorgingstehuizen, net zoals vorig jaar. Verder nemen we deel aan de acties op Tweede Paasdag. Ook de bus staat er dan de hele dag. Een mooie gelegenheid om eens even binnen te lopen voor een kopje koffie of thee of een gesprek over leven en geloof. En natuurlijk vertellen we over het Evangelie van Jezus Christus.

Voor Gouda 750 jaar hebben we 1000 Citybijbels besteld. Het is een prachtige uitgave geworden. Deze willen we in zoveel mogelijk kerken een plaats geven, zodat mensen die er graag een willen hebben die mee kunnen nemen. Op deze manier willen we Gods Woord verspreiden.

Vorig jaar kwam een mevrouw uit haar werk naar de bus. Ze wilde graag een bijbel, ze wilde erin gaan lezen. Dat ze dat gedaan had, merkten we de keer daarop. Ze kwam weer naar de bus en zei: 'Ik heb het gelezen en ik geloof.' Gods Geest werkt nog steeds door Zijn Woord en roept mensen op tot bekering.

Willen jullie met ons bidden voor nieuwe medewerkers, want de oogst is groot en de arbeiders weinig. Financieel helpen mag ook. Onderaan staat ons banknummer.

Op weg naar Pasen wensen wij jullie veel zegen.

Cootje, Niek en Greet