



***Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.
Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij
ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.***

Lente 2018

Met bovenstaande tekst zullen we de bestuursvergadering beginnen. Cootje gebruikt dit als inleiding en daarna volgt het gebed. Maar het zal voor u duidelijk zijn waar het over gaat. Is het niet de liefde voor Jezus die ons drijft, de liefde, waarom we zijn geboden willen kennen en er naar willen leven. En gelukkig begint hoofdstuk 14 ook met een prachtige zin, een aansporing: 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.' Jezus, weet wie wij mensen zijn, dat we wel willen, maar ..., vult u het zelf verder maar in. Daarom steekt Hij ons al een hart onder de riem. Wij ontvangen de liefde, de liefde van de Vader en de Zoon. Hoop, geloof en liefde, maar het meeste van deze is de liefde.

Gesprek bij de bus op 16 maart.

Twee vrouwen van ongeveer 25 jaar komen aan het eind van de middag aanlopen en nemen ondanks de koude wind tijd voor een gesprekje over het geloof en over het aangeboden miniboekje over Pasen. Beiden geloofden niet in God, maar wisten dit niet honderd procent zeker. Ze vroegen iets over het milieu en hoe de Bijbel over de dieren dacht. Het was mooi dat ik hen op Ninevé (het huidige Mosul) kon wijzen, waar God de kinderen en veel vee spaarde voor het oordeel (Jona 4:11). Hier zie je dat God niet het oordeel uitvoert, maar intrekt als de mensen zich bekeren. De twee vrouwen kenden het verhaal van de slavernij van Israël in Egypte en hun bevrijding. Ook de link van het Paaslam dat geslacht moest worden met het huidige paasfeest was hun duidelijk. Ze begrepen ook dat Jezus als geslacht Lam van God aan het kruis hing om in onze plaats het oordeel te dragen. Een van de dames zei dat ze regelmatig twijfelde. Moet ik het nu wel of niet geloven vroeg ze zich af. Op mijn aanraden om het zelf maar eens te gaan lezen, nam ze een City Bijbel mee. Nu maar hopen en bidden dat ze gaan lezen en dat beiden gaan geloven. Gerard.

GOkids in 2018

GOkids begon onder de vlag van Er is Hoop als een vervolg op en uitbreiding van GO!K!nderfeest, maar veranderde langzaam maar zeker in een pioniersplek. Ester Metselaar en Walter van Vliet hopen in 2018 het GOkidsclub-concept voort te zetten. GOkidsclub bestaat uit samen binnen- en buitenspellen doen, soms knutselen, samen eten en een werkvorm rond een Bijbelverhaal. Ze denken hierbij aan iedere laatste vrijdag en zaterdag van een schoolvakantie m.u.v. de kerstvakantie.

Onze samenwerking is na goed overleg beëindigd. Zij gaan nu zelfstandig verder.

Tweede paasdag

Iedereen is weer welkom bij het Paasontbijt in de Binnenstad. Er is plek voor 1000 mensen en het begint om 10.30 uur. Daarna is er een interkerkelijke paasviering. Deze keer blijven de tafels staan en is er in de binnenstad van alles te doen. Als u zich nog op wilt geven als vrijwilliger, dan kan dat bij Irene Klein Haneveld. irene@samma.nl

Spandoeken

Er zullen dit jaar geen spandoeken op de Kleiweg en de Lange Tiendeweg hangen. Omdat er in december een stuk gevel naar beneden kwam heeft de gemeente spandoeken aan de gevels voorlopig verboden. Mocht dat zo blijven, dan zoeken we volgend jaar naar een alternatief, om toch de boodschap van Pasen uit te dragen.

Jezus, is opgestaan!

Cootje, Niek en Greet