



*Gaat met een loflied zijn poorten binnen,
zijn voorhoven met lofgezag.
Looft hem, prijst zijn naam; want de Here is goed.
Ps. 100 vers 4*

Op 15 oktober hebben we het 40-jarig bestaan van 'Er is Hoop' gevierd tijdens een Blokhut-worship in Haastrecht in een boerenschuur. We zaten op stoelen en stobalen, tussen spelende kinderen en konijnen in hokken tegen de muur. We kregen koffie of thee en een stroopwafel en daarna hebben we samen liederen van lofprijzing en aanbidding gezongen, begeleid door gitaar en keyboard. De dochters Been hebben talent voor muziek en zang. We hoorden het Woord van God dat tot ons kwam uit de Bijbel verteld door mensen die gegrepen zijn door Gods liefde voor mensen. Een liefde die 40 jaar tot uiting kwam in gesprekken met mensen in de stad. Samen biddend, samen zoekend naar het plan van onze Heer, samen zingend en getuigend. Daarna kregen we soep en stampot van Menno.

Na de maaltijd presenteerde Salomé haar boek 'Salut Papa'. Een boek over het leven van Ton, zijn vroegere jaren in Rotterdam, maar ook over zijn weg tot God, zijn huwelijk met Cootje en het gezin dat ze samen kregen. Salomé benoemde het einde van Tons leven, maar wilde hem vooral laten zien als de papa die hij geweest is voor zijn kinderen. De muziek speelde een grote rol in zijn leven en dat heeft hij doorgegeven aan zijn kinderen. Het was een mooie avond, daar op de boerderij van Stefan en Rianne van Vreeswijk.

Op 21 oktober stonden we weer met de bus in de stad. Over de bus maken we ons een beetje zorgen, want hij moet gekeurd worden. We hopen en bidden dat alles op zijn pootjes (wieltjes) terecht komt. Maar vrijdag stonden we er; we hadden prachtig weer en dan komen er altijd veel mensen naar de stad. Deze middag ontmoetten we mensen die lid waren van de Gereformeerde Gemeente. We gaven aan hen het advies om eens 1 Joh.5 in de Bijbel te lezen, dat gaat over het overwinnend geloof in Jezus Christus. Laten we bidden dat ook zij mogen weten en ervaren dat ze kinderen van God zijn. Er waren gesprekken in de bus, er werd met mensen gebeden en er werden 20 City-Bijbels uitgedeeld. We hadden een prachtige flyer voor zotte zaterdag, die ging over een dwaze koning en een wijze hofnar. De koning was met al zijn plannen vergeten dat het leven niet eeuwig is en dat je je moet voorbereiden op de dood. Zo iets dwaas was de hofnar nog niet tegen gekomen. Want één ding is zeker in dit leven: het is eindig, wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken een toekomstige.

Wij groeten jullie allen in de naam van Jezus.

Cootje, Niek en Greet