



Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jesaja 53 vers 5

Herfst 2019

Aan deze tekst moest ik denken toen ik de rebus van onze evangelist Aart opgelost had. Tegenwoordig hangt hij de rebus op aan een paal bij de Etos op de markt. Er lopen daar veel mensen langs en sommigen blijven nieuwsgierig staan. De oplossing was: 'Hij heeft het ook voor jou gedaan'. En dan komt gelijk de vraag op. Wat heeft Hij gedaan? Het bovenstaande dus en wat er verder in dat hoofdstuk beschreven wordt. De tweede vraag is dan: 'Waarom?' Dat lees je in een prachtig lied in de Evangelische liedbundel. Lied 119. Liefde was het, onuitputtelijk, liefde en goedheid eindeloos groot, toen de Levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Hij heeft het voor ons gedaan!

Op de markt

We hebben al weer twee vrijdagen op de markt gestaan en de medewerkers hebben van alles uitgedeeld. In de bus staat een kastje met het Nieuwe Testament in verschillende talen. Het valt mij op dat er steeds meer talen bijkomen. De laatste keer was Gerard op zoek naar een Bijbel in het Farsi. Het spijt me, zei hij tegen de bezoeker, ik heb het niet meer, maar als u de volgende maand komt... Ik las bij Wycliffe dat de Bijbel beschikbaar is in 698 talen en het Nieuwe Testament in 1548 talen. Wij merken dat we steeds meer Bijbels in een andere taal nodig hebben.

Ria vertelt.

Er waren drie Belgische mannen een dagje in Gouda

Met een ervan had ik een gesprek, Ched. Hij wist wel van Jezus, maar wilde zelf bepalen hoe hij zou leven en niet gebonden zijn aan allerlei religieuze wetten.

In het gesprek bleven we haken bij de vrijheid in Christus en het gekocht en betaald zijn. Hij had geen Bijbel in huis en ik mocht er een meegeven.

Daarna ontmoette ik Ruben, een zoon van een joods/Portugese moeder en een Nederlandse vader. Dit weet ik niet meer precies.

Hij was alles aan het onderzoeken en wist erg veel van de Thora en het Nieuwe Testament van de christenen. Het was een heen en weer zoeken en praten over verschillen en overeenkomsten. Ik merkte dat mijn kennis niet voldoende was, maar het was een waardevolle ontmoeting en we namen afscheid in het vertrouwen dat de Heilige Geest verder gaat met deze jongeman. Hij heeft een Bijbel meegenomen.

We staan op 15 november weer op de markt in het vertrouwen dat God mensen op onze weg brengt. Wilt je ook weer meebidden voor deze dag?

Er wordt soep gemaakt voor bij de lunch, dus als je tijd hebt, eet gezellig mee en bid en zing met ons. We zijn ook al weer bezig met de voorbereiding voor "Gouda bij Kaarslicht" op 13 december. We staan dan weer achter De Waag.

Bij mij bleef het haken: 'Hij deed het ook voor jou!'

Vrede en groet,
Cootje, Niek en Greet.

