

Romeinen 1:16a



Ik schaam me niet om te vertellen dat Jezus aan het kruis gestorven is. En dat de machtige God hem heeft laten opstaan uit de dood. Iedereen die dat goede nieuws gelooft, wordt gered.

Herfst 2017

De tekst hierboven, komt uit de Bijbel in Gewone Taal. Dit zijn de woorden die de mensen die meewerken in de bus van 'Er is Hoop' inspireren. Vandaag, vrijdag 20 oktober, staat de bus weer op de markt van Gouda als een baken van hoop en als een teken van Gods liefde voor de mensen.

Jaap die in 1993 als evangelisatieouderling al betrokken raakte bij het werk van 'Er is Hoop' heeft de bus vanmorgen opgehaald en op de markt geparkeerd, maar hij blijft ook nog even zitten voor een kopje koffie en de gezamenlijke opening. Vanmiddag komt hij hem weer halen.

Aart is al meer dan dertig jaar verbonden met Gouda. Hij voelt zich door God geroepen om het Evangelie in Gouda te brengen. Hij trekt de aandacht van de mensen door een rebus op een bord te tekenen met een pakkende tekst en soms door een goocheltruc. Dan kan hij ze vertellen van zijn liefde voor de Heer en vertelt hij hen het goede nieuws. Vanmorgen bij de opening zongen we het lied 'Jezus alleen'. De laatste woorden zijn: 'Als Hij verschijnt roept Hij mijn naam, door die verwachting houd ik stand' waarbij Aart opmerkte: 'Dat hoor ik nu ook al, dat Hij mijn naam roept'.

Peter en Mary voelden zich geroepen, na het heengaan van Ton, om zorg te dragen voor de bus en zijn de hele vrijdag aanwezig: Mary in de bus voor koffie en een luisterend oor en Peter knoopt ook buiten de bus gesprekken met de mensen aan. Mede door hun inspanning staat er inmiddels een prachtig verzorgde bus (zowel vanbinnen als vanbuiten) op de markt. De uitdrukking 'twee zielen een gedachte' geldt zeker voor hen.

Daniël voelt het als een opdracht om goed te doen aan je naaste. Gewoon, maar ook speciaal, de liefde doorgeven die hijzelf van God heeft ervaren. Hij spreekt de mensen aan, geeft ze een boekenlegger met een tekst en hoopt op deze manier de weg te wijzen naar God.

Gerard werkt al bijna net zolang als Aart mee in de bus. Vanaf zijn bekering op 26-jarige leeftijd is hij al bezig met getuigen en met straat-evangelisatie. Hij is ook degene die de materialen aanschaft die aan de mensen uitgedeeld worden. Bij de opening van de dag leest hij een Bijbelgedeelte en geeft een korte uitleg daarvan. En altijd: samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer, samen zingen en getuigen, Jezus Christus is de Heer (Woorden uit Opw 167, enigszins aangepast). In de volgende nieuwsbrief horen we meer over **Ria**, ook een medewerkster. Aart herinnert ons nog aan Handelingen 6:4, waar de twaalf apostelen de taken verdelen en eindigen met: 'terwijl wij ons wijden aan gebed en aan het verkondigen van het woord van God.' Een oproep aan ons allen.

Dit waren de mensen die vrijwel altijd aanwezig zijn in de bus.

Er zijn er nog meer die af en toe binnenlopen. Komt u ook eens kennismaken?

In de volgende nieuwsbrief komt een bericht over de ontwikkelingen bij GOKids.

Als u de mogelijkheid hebt, kijk dan eens op de websites die hier beneden vermeld staan. En we zijn heel blij met uw gift, die het mogelijk maakt door te gaan met dit werk en te getuigen van de liefde van God voor mensen hier in Gouda.

Hartelijke groet,
Cootje, Niek, Greet.

"Er is Hoop"-Gouda - Krugerslaan 161 - 2806 EG Gouda - tel. 0182 512028 - e-mail been.gouda161@gmail.com;
Voor giften(ANBI status): IBAN NL42 INGB 0005 5415 53 t.n.v. Stichting Open Huis te Gouda o.v.m. "Er is Hoop".
Websites: www.stichtingopenhuisgouda.nl en www.kerkingouda.nl